

## Vraag het aan Morya

### Levenslessen



### Laat je niet opjutten

“Veronderstel dat je opgejut wordt door anderen, kijk eens waarom die anderen zo’n claim kunnen leggen op jouw leven, waarom ze zo’n invloed hebben op jouw bestaan. En kijk eens of je misschien niet iemand anders zou kunnen zijn, of je niet een ander idee kan hebben over jezelf, of je jezelf misschien geen schade toebrengt, doordat je zagezegd nood hebt aan de gedachten van anderen, aan die ideeën van anderen.

Waarom kan je niet tot een goede gedachte komen over je eigen leven? Probeer het eens, probeer op een klein moment iets te doen waarvan jij weet: ‘het is goed’, dan heb je op dit punt de ander niet nodig, en dan heb je een tevredenheid, een stukje van die volheid, een stukje van dat eerlijke gevoel van: ‘hier ben ik en hier vind ik mezelf terug.’”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 6: Thuis in je eigen leven”  
(uit hoofdstuk 9: ‘Een evenwicht tussen jezelf en de ander’) © Mayil.com